

## 48 Kerk van de Allerheiligste Verlosser (*Redemptoristen Orde*)

<i>Locatie</i>	: <i>Goudse Rijkweg</i>
<i>Bouwjaar</i>	: <i>1882</i>
<i>Architect</i>	: <i>Y. Kaiser</i>
<i>Geloofsrichting</i>	: <i>Rooms-katholiek</i>
<i>Sloopjaar</i>	: <i>1979 (brand)</i>
<i>Grootte (aantal zitplaatsen)</i>	: <i>1050</i>

In Rotterdam werd de kloostergemeenschap van de Redemptoristen Orde officieel gevestigd op Eerste Kerstdag 1881. De orde was aanvankelijk nog gevestigd in een particulier woonhuis, maar in korte tijd werd een noodkerk gebouwd. Na de voltooiing van de noodkerk die op 18 december 1881 ingezegend werd, ging men niet op de lauweren rusten, maar werd er snel begonnen met de bouw van de definitieve kerk alsmede een klooster, beide naar een ontwerp van de Venlose architect Y. Kaiser. De kerk werd op 27 maart 1884 plechtig ingewijd. De noodkerk werd onmiddellijk gesloopt. De klooster werd pas betrokken op 29 januari 1885. In 1968 werd de parochie van de Allerheiligste Verlosser samengevoegd met die van de H. Barbara. Het klooster werd op 14 juni 1975 gesloten en later, in augustus 1979, samen met een kloostermuur op de Monumentenlijst gezet. Hoe tragisch het noodlot, want in exacte diezelfde maand, op 7 augustus, brandde de kerk, die in februari 1976 ook een plaats op de lijst gekregen had, alsmede een torenspits geheel uit. Daarna werd de kerk gedeeltelijk verbouwd tot woonflats voor studenten.

