

C Jamin De snoepjes Fabriek



In 1883 opende [Cornelis Jamin](#) (1850-1907) zijn eerste Jamin Winkel en hij kon uitbreiden. In 1880 had hij aan het Rodezand en aan de Crooswijksekade 2 suikerwerkfabriekjes. in de Hugo de Grootstraat de fameuze 'Zuid- Hollandsche Stoomfabriek van Koek, Banket, Chocolade en Suikerwerken' en verrezen overal in Rotterdam nieuwe Jamin filialen. Traditie en allure stonden daarbij centraal. Iedere winkel werd voorzien van de naam C.



Jamin in gouden krulletters. De filialen werden bij voorkeur in familieverband gerund, met de vrouw des huizes aan het roer en de dochters achter de toonbank. Toen [Cornelis Jamin](#) in 1907 overleed, waren er in en om Rotterdam 50 Jamin-winkels. Zijn graf en dat van zijn vrouw zijn nog steeds te vinden op de RK. begraafplaats St. Laurentius in Crooswijk.

Jamin en Crooswijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijna zeventig jaar had de Zuid-Hollandse

Stoomfabriek Banket- Koek- en Suikerwerken C. Jamin in Crooswijk haar domicilie. Het grafmonument van de stichter [Cornelis Jamin](#) en zijn echtgenote [Louisa Jamin-Reuther](#), die haar echtgenoot zeventien jaar overleefde, herinnert daar nog aan. De kapel markeert het graf, waarin zij respectievelijk in 1907 en 1924 werden begraven.



De vier zonen van [Cornelis Jamin, Cornelis jr., Louis, Pierre en Harry](#) zetten het bedrijf van hun vader voort. In 1918 telde het bedrijf 100 winkels. Midden jaren twintig zijn er 135 winkelfilialen, tien jaar later is het aantal meer dan verdubbeld tot rond de 300. In de jaren vijftig en zestig groeide het aantal Jamin-winkels tot boven de 600. De Jamin-fabriek verhuisde in 1957 van Rotterdam naar Oosterhout. Het bedrijf raakte later in de problemen. ingrijpende sanering, waarbij 200 winkels werden afgestoten, men kon niet meer voorkomen dat Jamin in 1985 failliet ging. Winkels en fabrieken werden gesplitst en afzonderlijk voortgezet. Na ingrijpende reorganisaties in de jaren 80 van de 20e eeuw werd een nieuwe winkelformule in gevoerd: de Verwenwinkel (1988). IJsjes van Jamin waren toentertijd een must de wagentjesreden door de hele stad. Je hoorde overal de kreet "Dubbel Dik Bennie".