

# Bep van Klaveren - The Dutch Windmill

## Crooswijk de Pleretstraat



Geboren -26-09-1907  
overleden; 12-02-1992

### **Kampioenschappen;**

Zijn eerste bokstitel behaalde Bep in **1926**, toen hij Nederlands kampioen vlieggewicht werd.

**1928**; goud op de Olympische spelen in Amsterdam, kampioen vedergewicht tot en met 57 kilo.

**1930**; Nederland lichtgewicht kampioen.

**1931**; Europees Kampioen in de klasse tot en met 60 kilo.

**1938**; Europees kampioen in het middengewicht tot 75 kilo.

Bokste veel in Amerika maar mocht, volgens Bep, nooit boksen om de wereldtitel op bevel van de Maffia, die wilden niet het risico nemen dat de ook voor hen lucratieve wereldtitel in handen van een buitenlander kwam. In totaal bokste Bep Van Klaveren 102 wedstrijden; hij won er 77, verloor 18 keer en 7 partijen eindigde onbeslist. Zijn laatste partij bokste Bep in **1956** tegen de Duitser Werner Handtke die hij verloor door een blessure.



**2007** werd Bep gekozen als de allergrootste Rotterdammer.

Van Klaveren was niet alleen bekend vanwege zijn vechtlust (die hem in de gevangenis deed belanden, hij kreeg een jaar voor het buiten westen slaan van zijn vrouw, maar zat maar drie maanden uit), maar ook om zijn onverbloemd taalgebruik. Een bekend citaat van hem, over verslagen tegenstanders, was "Ik gaf hem een klap, hij heb nooit meer gebokst." Tot kort voor zijn dood op 84-jarige leeftijd trainde hij nog elke dag.



Op 26 september 1993, de eerste verjaardag na zijn overlijden, is er op de een bronzen beeld van Bep Van Klaveren onthuld door Theo Huizenaar, jarenlang zijn Boks promotor en trainer geweest. Het beeld is gemaakt door de kunstenaar Willem Verbon. Dit beeld stond jaren bij de Rotte Crooswijksestraat. Is in 2001 verplaats naar de splitsing Boezemsingel en Goudserijweg op de plek waar de mooiste gesloopte Kerk van Nederland heeft gestaan de Koninginnenkerk.

