

Beste Ton dit verhaal gaat over de winkel van Mian, Crooswijkseweg.

Naar aan leiding van ons gesprek bij Crooswijk op stelden hier de foto's van de winkel van mijn grootouders (fam. Mian). Mijn opa kwam uit Italië uit het dorpje Fanna in Udine. Hij maakte in de kelder gipsen beelden die hij in de winkel verkocht.

Het was een winkel in huishoudelijke artikelen en speelgoed.



De eerste winkel was op de Crooswijkseweg voorbij de Dat was ongeveer de plaats waar mijn grootouders later met de winkel naar toe verhuisde. Spiegelnisserkade
Naam van de Winkel De adelaar.

Het heette toen de concurrent (grote foto). Mijn moeder is daar geboren.



Mijn vader en moeder (fam. Westdorp) hebben trouwens op de zelfde plaats ,van de Adelaar in de jaren 70, nog een winkel "de Kurkshop".



Naam van moeder is Corrie Westdorp Miam en staat ook in het boekje de Croos. Zij had het idee om de zijmuur van het politiebureau ronde schilderijen op te hangen. Vr Groeten Connie van Vianen Westdorp