

## van Netty Zwagemaker Schutterstraat 1945

Dit was ons huis, nu helaas boxen zo te zien. Het keldertje ernaast daar zat een bedrijfje in waar lampenkappen met zijde werden overtrokken.

In al die keldertjes waren kleine bedrijfjes gevestigd, to ons huis was een papierhandel, daar werden altijd grote rollen papier afgeleverd. Tevens fungeerd het als schuilkelder in de oorlog als het luchtalarm af ging

Verder was er een wasserij, waar de baas Flip van heette, als kinderen gingen wij hem vaak pesten en stonden dan met een groepje te roepen "flipflap" Tot hij er de balen van kreeg en achter ons aan kwam.

Dan was er natuurlijk de waterstoker en verderop Schildersbedrijf Jansen, waar ook op Zondagmiddag films voor de jeugd werden gedraaid.

Wat mij ook is bij gebleven, zijn de bevrijdingsfeesten, de versierde straat en al die vrolijkheid. Toen het bij ons was afgelopen, gingen wij later naar de Woelwijkstraat, waar het nog langer is door gegaan.

Wat minder leuk was, dat was de armoede. Maar niemand schaamde zich daar voor, want iedereen zat ik hetzelfde schuitje. Op Zaterdagochtend moest ik wel eens voor mijn moeder naar het abattoir in de Boezemstraat, want dan kon je voor een prikje bouillon halen. Je stond dan in een lange rij en in de winter was dat geen pretje.



Deze Foto is uit 1945 dit ben ik met mijn zusje.

Groeten Netty Zwagemaker-Siewert email: [c.zwagemaker@hetnet.nl](mailto:c.zwagemaker@hetnet.nl)