

## Een levensverhaal v Cock v Campenhout over zijn oorlogsjaren.

In de oorlog zat mijn vader in het concentratiekamp, onze oude buurman had hem verraden, mijn vader had een luik in de vloer gemaakt en de buurman wist dat en als er een controle kwam ging hij er in leggen en mijn moeder deed er een kleed over, maar ze kwamen voor de tweeden maal naar boven en trokken dat kleed weg dus moest hij mee. Nu had hij een kort lontje, die NSB'er schreeuwde dat hij op moest schieten, toen werd mijn vader wild en sloeg die NSB'er met een stoel in de hoek en die andere NSB'er trok zijn pistool maar mijn moeder ging er voor staan en stond hard te gillen. Uiteindelijk moest hij toch mee met de trein naar Duitsland.

Mijn moeder stond met een stel vrouwen om de hoek van de straat op de bakkerswagen te wachten, die werd dan overvallen. Dat ging toen zo. Nou dan kwam ze met een halfje brood thuis. Dat was smullen hoor.

Ik ging naar de slachtplaats op de Boezemstraat en klom over het hek en daar lag een berg koeienpoten de stoom kwam er nog van af. Ze waren gekookt of zo. Dan nam ik er een paar mee.

Je moest goed uit kijken, want er liepen overal moffen op wacht.

Thuis als die huid er af ging, zat er nog wat vlees onder, dat was wel lekker hoor.

Wij liepen overal te stelen, ook in winkels.

Op school in de Boezemstraat, naast de Koninginnekerk, hadden wij een gaarkeuken, daar kregen af en toe wat te eten.

Later kregen we met Sint-Nicolaas en Kerstmis ook ondergoed en zo.

Er zaten veel Crooswijkers op die school. Na de oorlog ging ik met mijn Oom, die was 3 jaar ouder dan ik, hij was het jongste broertje van mijn Vader, naar het Kralingsebos.

Daar stond een tank en daar lagen handgranaten in.

Die hebben wij mee genomen en in het bos gingen er mee lopen gooien.

Levens gevaarlijk, maar dat wisten wij toen nog niet.

Zo had Keesje Kist met een hand granaat bij zijn moeder op het kozijn staan slaan.

Dat ding is ontploft en zijn arm was hij kwijt en heel het raam lag er toen uit. Nou dat was erg hoor.

Overal lag munitie, dat werd later allemaal bij elkaar gezet en met een hek af gesloten.

Er reden ook marechaussees op paard te controleren.

Zo ging ik veel naar mijn vriendje Jaapie Marcus, in de Isaac Hubertstraat.

Mijn vader had toen duiven op zolder zo als velen anderen en hij zat in een duivenvereniging op de Crooswijkseweg in het café bij Maarten Verhagen vlak bij de hoek van de Frederikstraat, en laten op de Linker Rottekade. Wij hebben 15 jaar in de Pleretstraat 55 gewoond. Ik heb van alles uit gehaald en moest met mijn dertiende naar een ambachtschool in Valkenheiden bij Maarsbergen om een vak te leren. Na twee jaar ongeveer mocht ik naar huis om dat mijn ouders in Zeeland gingen wonen. Maar na 10 weken gingen we weer terug naar Crooswijk om dat mijn moeder heimwee had.

Toen zijn wij eerst bij mijn Opa in gaan wonen in de Frederikstraat 103 boven Jaap Okhuizen de visboer. Met 16 jaar ben ik gaan Varen. Ik ben overal geweest, wij gingen ook naar Japan.

En op de terug vaart hebben we een Orkaan gehad, toen zat er een scheur in het dek, wij hebben 6 weken in Vancouver in het dok gelegen, van daar gingen wij naar Montevideo, daar ben ik en mijn maat achter gebleven en hebben 7 maanden op een textiel fabriek gewerkt,

Later ben ik met een Finse boot weer naar Rotterdam terug gekomen. Ik moest gekeurd worden voor militaire dienst werd afgekeurd omdat ik doof ben aan een kant. Dat heb ik toen ik ging varen verdonker maand anders had ik niet aan dek mogen varen.

Dan heb ik bij Paul Kaizer gewerkt en de Heineken, ernaast was Khun een drukkerij daar werkten mijn oom en mijn broer en als Zandstraler heb ik nog een tijd gewerkt (enz).

In die tijd heeft mijn Moeder een urgentieverklaring gekregen en hebben we een huis gekregen in de Meubelstraat 15 boven een drank winkel Serieuse. Toen moest ik trouwen en heb op zolder een kamertje gebouwd daar hebben wij 7 jaar gewoond. Van 1954 tot 61? Toen ben ik Tegelzetter geworden en zijn we met 2 kinderen naar de Gaffelstraat 85 in het westen verhuisd.

Mijn ouders hebben overal in Crooswijk gewoond (Boezemstr. hoek van de Van Reijnstr ) boven dat Cafe en in de Van Reijnstr ) en op de Koeweide )

Dat was zo beetje mijn verhaal.

Gr, Cock van Campenhout.