

## Robert de Kramer op gegroeid in de Frederikstraat.

Bij deze zal ik mijn herinneringen proberen op te schrijven over mijn jeugd in Crooswijk.

Ik weet dat ik als klein jongentje woonde in de Frederikstraat, eerst boven kapper Simons en daarna zijn we naar de overkant verhuisd.

Ik weet een winkel in die straat, dat was bakker de Neef, mijn moeder kocht daar vaak voor mij een krentebol.

Later toen ik wat ouder werd zijn we verhuisd naar de Crooswijksetraat 7 a.

Daar woonde ook mijn opa en oma de Kramer op 5 b, mijn vader was daar geboren op 5 b.

Ik weet nog dat we in die straat een kruidenier hadden, meneer en mevrouw de Kok.

Aan de overkant zat een winkel waar je boekjes kon kopen - Sieremans.

Onder mijn opa en oma zat een winkel van meneer Mac Clean die was meubelmaker.

Mijn opa hield zijn tuin bij die zat bij die winkel.

Op de hoek van de Crooswijksetraat zat Brands bloemenwinkel wij mochten daar vrijdagsavonds helpen bloemen en planten op te ruimen, dan kregen we meestal een bloemetje of plantje voor de hulp.

Dan de winkels op de Crooswijkseweg voor zover ik het weet, had je 5 slaggers.

1 Deurmeyer waar je altijd een plakje worst kreeg of stukje speelgoed

2. Verhoef

3. slager Haak met rooie Chris

4 Leo Voorthuizen

De winkels:

Vivo - Almarkt - Japie de groenteboer - kaasboer Gerrit van Vliet

geda- fietsenzaak van Dool

van Veen tapijtenzaak

de Waard in de Rubroekstraat- snoepjeszaak

Varekamp de speelgoedwinkel.

De duivenvereniging was fam. van mij  
Fam. ten Cate- Joop Voerman.

Ik zat op de kleuterschool op de Crooswijkse singel bij juffrouw Boers

cafés waren er ook,  
o.a. Klijnoot - de kraaienpoot van Willem van de Linden - Allard -  
Ook speelden we natuurlijk op speeltuin Crooswijk  
`t was een heerlijke tijd  
zou dat zo nog een keer over willen doen,  
maar ja eens een Crooswijker, altijd een Crooswijker.  
Mijn opa en oma hebben 40 jaar in de Crooswijksestraat gewoond  
vooraan.  
Burennamen weet ik ook nog wel, die bij ons op de trap woonde  
tante Maria Voogd en mevrouw Schootemeijer,  
verder had je mw. Viergever- fam. Evertse - mw. Hogeveen  
fam. Sabeel – fam. Zuidhoorn – fam. Gilbers –

Dus tot zover mijn bijdrage voor je site  
als ik nog oude foto's vind van Crooswijk  
zal ik ze zeker naar je opsturen

groetjes Robert de Kramer