

Oproep:

Wie kan mij vertellen, wie is dit Kind, uit mijn verhaal over de Hugo de Grootstraat, of wie kan enige informatie geven over dit onderwerp

14 mei 1940.

Ik, Piet Borsboom, was in die oorlogsdagen, militair in Rotterdam, en maakte ook het bombardement in zijn volle hevigheid mee.

Ik was gelegerd, tijdens het bombardement, in een fruitlokaal aan de Goudsesingel, met 20 militairen.

Ik probeerde met twee militairen, naar de staf toe te gaan, om mijn orders op te halen, toen wij voor een straat stonden waar wij niet doorheen konden van wegen het bombardement, de bomen branden zelfs als fakkels, wij gingen terug, om met onze groep, de stad uit te gaan, toen een jonge vrouw riep; mijn kind, mijn kind.

Ik vroeg haar waar dat kind dan was, zij noemde de straat, achteraf was dat de Hugo de Grootstraat, ik stuurde mijn kameraden terug naar de groep toe, die moesten dan maar zelf proberen de stad uit te komen, ik besloot deze jonge vrouw te helpen om dat kind te gaan zoeken, toen wij weer voor de straat stonden, de Hugo de Grootstraat, waar wij niet door konden gaan, ik heb toen besloten om nu wel die straat in te gaan, ik ga niet beschrijven wat ik in deze straat heb meegemaakt, maar op het einde was naast de Jamin- fabrieken, een woonhuis waar een jongetje van ongeveer negen jaar met een baby'tje op zijn armen naar buiten kwam en heeft die jonge vrouw haar kind weer veilig in de armen genomen.

Ik heb steeds geïnformeerd, naar dit kind en overal gevraagd, ook via de k.r.o. maar nimmer hoorde ik, wie dat kind eigenlijk was, die moet nu ongeveer 70 jaar zijn, wie kan mij hier mee helpen, wie is dat kindje, misschien is het al overleden.

bij voorbaat dank;

pietborsboom@orange.nl

oud genie soldaat te Rotterdam.