

Herman van 't Hof 19- 03– 1919 – 25- 07- 1980



Wie was hij en wat betekende hij voor de bokssport! Geboren in de v Meekerenstraat, hij groeide op in Crooswijk en zoals veel van de jongens in de buurt begon hij op jonge leeftijd met boksen.

Op zijn eerste Zuid- Hollandse kampioenschap moest hij drie wedstrijden op één avond boksen en won de titel. Als amateur won hij diversen nationale titels. In 1921 werd hij op 18 jarige professioneel en in 1922 bokste hij als lichtgewicht, tegen Piet Dijkman, om de nationale titel die won door knock out in de tweede ronde. Daarna in 1923 veroverde hij de landstitel als weltergewicht, in het

middengewicht en nog eens in het halfzwaargewicht.

Als enigste bokser van Nederland in drie verschillende gewichtsklassen.

Zijn Laatste wedstrijd was op eerste kerstdag tegen Paul Hofman met een Knock out in de achtste ronde nam Herman van 't Hof afscheid van de ring.

Zijn grootste wens was om zijn kennis en ervaring aan de jeugd over te brengen. In 1930 startte hij zijn boksschool op zolder in de Korenaarstraat, Rotterdam West boven een snoepjes fabriek.

In 1938 verhuisde hij zijn boksschool naar de Sint Laurensstraat in Rotterdam waar hij in 1940 getroffen werd door het bombardement, gaf nog hier en daar privélessen. Begon weer opnieuw met zijn school in "De Toekomst" clubgebouw in de van Reijnstraat in zijn vertrouwde Crooswijk. Heel veel toppers, o.a. Bep van Klaveren en Luc van Dam hebben vermeld gestaan over zijn kennis en conditie. Ds. V Veldhuizen van de Koninginnekerk, waardeerde zijn jeugdwerk en zorgde toen voor een grotere zaal in de Spiegelnisserstraat die geheel werd ingericht met een vaste ring en warme douches. In 1974 werd de Rotterdamse Bokvereniging Herman van 't Hof, officieel geopend door Dominee van Veldhuizen.



Op zondag kon de Crooswijkse jeugd naar films kijken en oude boks films. Aspirant boksertjes konden daarna hun kunnen vertonen aan een echt publiek.

Onder leiding van Herman die samen met Conditie trainer Jan van Laar en voorzitter Jo Ameling zorgde dat de vereniging een begrip werd in de bokswereld. Hij overleed in 1980 in het Woon en zorgcomplex vlak bij de huidige Boksschool aan de Slachthuisgade.



BOKSSCHOOL Herman van 't Hof

Gediplomeerd Rijksleraar
Spiegelnisserstraat 12 - R'dam Tel. 115043
privé adres: Oudedijk 116 — Rotterdam-16

Voorzitter Jo Ameling, (Oud professional kampioen van Nederland)

TRAININGS- AVONDEN:

Dinsdag- en Vrijdagavond van 7 tot 10 uur.
Warme- en koude douche — Massage — Indoortraining

De eerste in de Hollandse boksgeschiedenis die
Kampioen van Europa werd.

Ook de eerste en enige bokser met de meest behaalde
Landskampioenschappen.

OVERTUIGD U ZELF!

o.a. Amateur Kampioen Lichtgewicht van Nederland
Professional Kampioen Lichtgewicht van Nederland

„ Kampioen Weltergewicht van Nederland

„ Kampioen Middengewicht van Nederland

„ Kampioen Halfzwaargew. van Nederland

tevens Kampioen van Europa in het Halfzwaargewicht

Ook de enigste bokser in Nederland die drie Landskampioenschappen
tegelijk op zijn naam bracht. Drievoudig Kampioen.



alleen maar verdedigen.

Een Crooswijkervertel 2020

Vrij naar een verhaal van Ton Kusters