

**Jan Schot. 3 januari 1927 - † 6 februari 1921**  
**Waar de armen wijken, gaan de rijken strijken.**



Dit was de populaire strijdkreet van Jan Schot. Zijn vader, Piet Schot, was een van de voormannen van de RSP (voorloper van de SP) van oprichter Henk Sneevliet. Henk Sneevliet, was een geboren Crooswijk!! Maar daar kom ik op terug met zijn verhaal die ook heel bijzonder is! Jan was dus geboren in een rood gekleurd nest, een pure socialist met de paplepel ingegoten! Bij de Havenstaking in 1970 leerde Jan, hij werkte in de Haven, wat protesteren was!

Hij woonde met zijn gezin, (voeden toen ook nog pleegkinderen op) in de Rubroekstraat waar toevallig een kantoortje en de drukkerij van de SP zat. Hij is nooit lid geworden en heeft ook geen functies bekleed bij SP. maar werd een graag geziene gast en actieve deelnemer van de interne discussies. Het teveel om het allemaal op te schrijven maar Jan werd de Volksheld van Crooswijk. In de jaren 70 was hij de man met de scherpe vragen over de stadsvernieuwing die in Crooswijk aan de orde was! Was



ook voorzitter geworden van het Wijkorgaan Crooswijk. Als er in het Schuttersveld een demonstratie was, verdrongen de Crooswijkers zich bij de microfoon maar als Jan naar voren liep ging iedereen opzij. Hij sprak bewoners toe tijdens menige vergadering. Zijn mooiste vergadering was in de nieuwe Doelen, de woonlastenmanifestatie 1 oktober 1983. 5000 Mensen uit heel het land waren naar Rotterdam gekomen, de manifestatie werd afgesloten door slotspreker Jan Schot, kreeg meerdere keren een staande ovatie. Iemand schreef; Dank Jan vooral je knokpartijen voor een betere samenleving en een beter Crooswijk. Veel Later erkende de

gemeente Rotterdam zijn waarde voor de gemeenschap en gaven hem de Erasmusspeld voor zijn verdiensten voor de stad.

Met dank aan alle verhalenschrijvers! waarvan ik de mooiste woorden heb overgenomen!

Ton Geenen. Een Crooswijkervertel.